



MUNKEBO KIRKE

FOLKEKIRKEN



SEP-OKT-NOV 2015

Høst og indsamling

- ♥ Løgstrup og Renæssance
- 🏠 Rullende kagemand
- 👩‍🏫 Konfirmandundervisning
- 🚲 Cykelløb og stafet

Nyt fra organisten og korlederen

Pigekoret ved Munkebo Kirke søger nye korsangere

Tid: Torsdag kl. 15.30 – 16.30 (Start torsdag den 27. august)
Sted: Konfirmandlokalerne, Fjordvej 66, 5330 Munkebo
Alder: 10 år eller fra 4. klasse
Løn: 50 kr. pr. korprøve og 100 kr. pr. kirkeligt arrangement

Der er 3 måneders prøvetid uden løn. Man skal kunne læse, og der synges også på engelsk. Der er mødepligt, og man skal melde afbud hvis man er forhindret i at komme.

Korets informationer og kommunikation sker via mail og Facebook/Messenger. Koret synger ved 1-2 gudstjenester eller andet kirkeligt arrangement pr. måned, såsom koncerter, ungdomsgudstjenester, stille gudstjenester og på plejehjemmet.



Nyt rytmisk/gospelkor ved Munkebo Kirke

Start: Torsdag den 17. september kl. 16.45 – 17.45
Sted: Konfirmandlokalerne, Fjordvej 66, 5330 Munkebo

Koret henvender sig til "Piger/Kvinder", som har lyst til at synge rytmisk og gospel.

Koret vil synge med ved lejlighedsvis gudstjenester eller musikalske arrangementer ved Munkebo Kirke, når koret er godt etableret og klar til dette.

Det er glæden og lysten til at synge der skal være drivkraften, samt det hyggelige samvær, og de musikalske oplevelser.

Har du spørgsmål omkring pigekoret eller gospelkoret er du meget velkommen til at ringe/skrive for yderligere informationer.

Hvis ét af korene har vakt din interesse, kan du kontakte kirkens organist & korleder:

René K. Blomberg
Tlf: 26 82 15 92 eller mail:
organist.blomberg@mail.dk

Nyt fra kirke- og kulturmedarbejderen/kirkesangeren

Babysalmesang

Onsdag den 12. august – 28. oktober kl. 9.30 – 10.15 i kirken efterfulgt af kaffe/te i konfirmandstuen til kl. 11.30.

Tilmelding hos Kirke- og Kulturmedarbejder Helle V. Skov.

Senest torsdag den 6. august

Spirekor

For børn i 1. – 3. klasse.
Hver torsdag kl. 14.15 – 15.15 i konfirmandstuen ved Munkebo Kirke.
Vi starter den 27. august
Tilmelding hos Kirke- og Kulturmedarbejder Helle V. Skov

Sorggruppe

Hver anden torsdag kl. 16.00 – 17.30 i konfirmandstuen.

Tilmelding hos Kirke- og Kulturmedarbejder Helle V. Skov

Legestue

Tirsdage kl. 14.00 – 17.00 i Munkebo Kirke, konfirmandstuen.
For børn i alderen 0 – 6 år sammen med forældre, bedsteforældre, onkler, tanter med flere.

Yderligere oplysning hos Kirke- og Kulturmedarbejder Helle V. Skov

Døbte

10.05.2015: Frederik Bro Rasmussen
07.06.2015: Ida Andersen
09.06.2015: Haci Bekir Akkoyun
19.07.2015: Annabel Elina Toft
19.07.2015: Anna Maria Alf Johansen

Viede

23.05.2015: Mette Ammentorp Kirch & Henrik Ammentorp Kirch
09.06.2015: Serpil Karacay Akkoyun & Haci Bekir Akkoyun
20.06.2015: Marlene Wozny Refsgaard & Johan Wozny Refsgaard



Døde

30-04-2015: Palle Kannegaard Holm
05-05-2015: Anna Dorthea Johansen
10-05-2015: Vibeke Nielsen
14-05-2015: Henny Blicher Bisserup
18-05-2015: John Hartvig Roed
23-05-2015: Jytte Østergård Sørensen
23-05-2015: Elsie Fridolin Pedersen
28-05-2015: Søren Storm
31-05-2015: Jens Henning Nørgaard
11-06-2015: Svend Erik Algren Jensen
12-06-2015: Ebbe Jensen
27-06-2015: Annalise Kirstine Assersen
30-06-2015: Gunner Grønnegaard Pedersen
04-07-2015: Knud Richard Brodersen
10-07-2015: Kirsten Johanne Slente
22-07-2015: Jan Serritslev
22-07-2015: Rie Lykke Mørk
23-07-2015: Ejvind Iversen
23-07-2015: Hans Egmont Tæstensen
27-07-2015: Else Margrethe Pedersen

Konfirmandundervisning i Munkebo kirke

Konfirmandundervisning - sikre tiden går

De bliver så hurtigt store, vores unger!! Nu går de allerede i 7. klasse og skal snart konfirmeres. Jeg har indtil nu tænkt, at den dato ligger langt ude i fremtiden, men nu nærmer det sig pludselig, og ungerne skal inden længe påbegynde konfirmandundervisningen.

Vi har aftalt med Munkebo Skole, at undervisningen begynder efter efterårsferien, hvor vi derfra mødes hver fredag mellem kl. 8.00 og 9.20 - både 7.a, 7.b og 7.c!

Derudover vil der efter aftale med skolen blive indlagt to hele dages konfirmandundervisning, hvor vi bl.a. har mulighed for at bevæge os ud af huset.

Men allerede inden efterårsferien skal vi mødes! Den 3. september kl. 19.00 indbyder vi nemlig til en chill-out

ungdomsgudstjeneste med efterfølgende orienteringsmøde for konfirmander og konfirmandforældre.

Vi ses!

Med venlig hilsen
Eva Fischer Boel (mor til Esther fra 7.b)
og Mads Davidsen



Solen skinner altid, når det er ferie!



Det holder desværre ikke altid stik men i uge 27 i år buldrede solens varme stråler ned over 9 familier fra Munkebo Sogn, da Folkekirkens Ferieprojekt endnu engang gæstede Faaborg Feriecenter.

Vi ankom lørdag eftermiddag.

- Det er godt nok federe end jeg havde regnet med!

Var der en der udbrød, da hun så hvad centeret havde at byde på.

- Hold op!! Der er rigtig swimmingpool både udenfor og indenfor!

Sagde en anden, da han så hvad pladsen midt i centeret indeholdt foruden legepladsen.

Sidst på eftermiddagen blev der tændt op i grillen, stegt pølser og varmet brød, men børnene var utålmodige, de ville i poolen og den blev brugt flittigt hele ugen.

Søndag aften regnede det undtagelsesvis. Vi var nogle få, der trodsede regnen og fulgtes med vægterne fra Klokketårnet til kirken, hvor der var vægtergudstjeneste. De børn jeg sad ved siden af, sang med på salmerne med høj og klar røst. Smuk kontrast til vægternes dybe sang.

Mandag blev badetøjet fundet frem og madpakken smurt. Så gik vi i samlet trop til Faaborg havn og sejlede med Lille Bjørn til Bjørnø.

Vi var kun lige kommet i land, da den helt store krabbejagt gik ind, men krabberne glimrede ved deres fravær og det var rejer, der gik i nettene. Pludselig var der en der udbrød:



- Der er en krabbe!!

En anden svarede:

- Øj den er stor! Skynd dig, ta' nettet! Og så lykkedes fangsten

- Jeps! Jeg har den!

Bagefter blev både krabben og rejerne vist frem for alle de andre. Jeg skulle selvfølgelig vise, hvordan man kan se, om det er en han eller hun krabbe. Det resulterede i, at krabben blev sur og bed mig i fingeren til stor morskab for de omkringstående. Det er ikke sådan, når man vil være pædagogisk på andres bekostning. Krabben og rejerne blev derefter sluppet løs i deres eget element igen.

Tirsdag blev det tid til at være kulturel.

Tre familier marcherede med ind til Faaborg Kunstmuseum og Kirsten, som er pensioneret lærer, fik hurtigt børnenes opmærksomhed

- Kan I finde nogle billeder med damer på?

Alle var straks fyr og flamme og ledte efter malerier med damer. Bagefter blev hele museet gennemstøvet for at løse opgaver, som museet havde udleveret. Da vi afsluttede i Caféen, var det børnenes tur til at være kunstnere og de tegnede fantastiske billeder til os voksne. Desuden blev vi foreviget til Museets hjemmeside af museets fotograf.



Onsdag havde hedeølgen godt fat i Faaborg og omegn. Vi blev hentet af en bus og kørte til Egeskov Slotspark. Her tilbragte vi det meste af dagen, men så ville børnene også hjem i poolen igen.

Torsdag drog vi til Arrest Museet med en enkelt familie. Her var der også opgaver, der skulle løses og børnene gik virkelig til den. Sjovt var det, at klæde sig ud som fængselsbetjent. Om aftenen samledes vi om bålet til pandekage bagning sammen med en anden feriegruppe fra Odense.

Fredag sluttede vi ferien af med en festaften i restauranten, med den skønneste udsigt ud over Faaborg Fjord. Ugen var fløjet af sted og lørdag gik det hjemad til Munkebo igen, alle mætte af sol, varme, oplevelser og poolens klor vand.

Tak til Kerteminde Kommune, Bullerup Begravelse, Robinson Fonden, Matas, Sparekassen Fyn og Munkebo Menighedsråd for støtte til årets ferietur.

Af Helle V. Skov

Fotos side 4:

Stort billede - Samuel, Mikkel og Laura i førerhuset på Bjørnø færgeren

Lille billede - Der fanges rejser på Bjørnø

Fotos side 5:

Stort billede - Bål og pandekager på stranden

Midterste billede: Mikkel og Kirsten som Falck reddere på Egeskov

Nederste billede - Laura og Emilie – glade og trætte efter en uge i Faaborg Feriecenter



Munkebo Kirke

September

Torsdag den 3. september kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste
Pigekor medvirker

Søndag den 6. september kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 13. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen og Eva Fischer Boel

Søndag den 20. september kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
Eva Fischer Boel

Torsdag den 24. september kl. 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekor medvirker
Mads Davidsen

Søndag den 27. september kl. 15.00
17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Oktober

Søndag den 4. oktober kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 11. oktober kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 18. oktober kl. 11.30
20. søndag efter trinitatis
Eva Fischer Boel

Søndag den 25. oktober kl. 10.00
21. søndag efter trinitatis
Niels Overgaard

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekor medvirker
Tema: Savn - projekt med 5. klasse
Mads Davidsen og Eva Fischer Boel

November

Søndag den 1. november kl. 19.00
Alle Helgen
Pigekor og solistmedvirker
Eva Fischer Boel

Søndag den 8. november kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 15. november kl. 10.00
24. søndag efter trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 22. november kl. 11.30
Sidste søndag i kirkeåret
Niels

Torsdag den 26. november kl. 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Søndag den 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel



Mere om gudstjenesterne i Munkebo Kirke

Særlige gudstjenester

Konfirmandgudstjeneste den 3. september kl. 19.00:

Chillout – gudstjeneste

Kender du Chili Klaus. Så har du måske lagt mærke til, at selv grand-voksne mennesker får et næsten religiøst sprog, når de besøger og spiser chili med Klaus. Vi har derfor skrevet til Chili Klaus for at spørge til sammenhængen mellem Gud og Chili. Svaret åbenbares ved gudstjenesten, som er en velkomstgudstjeneste for årets stærke konfirmander og deres stærke mødre og fædre. Gudstjenesten er selvfølgelig for alle stærke mennesker i sognet.



Stillegudstjeneste den 29. oktober kl. 19.00:

Kære Farmor

Savn....hvor går man hen, når man stadig savner sin bedstemor? Når alle de andre er holdt op med at tale om hende og man alligevel mærker sorgen indeni. Det skal vi tale om ved stillegudstjenesten. Gudstjenesten bliver lavet i samarbejde med 5. klasserne på Munkebo skole, som afslutning på en temadag om sorg. Vi opfordrer alle børn, forældre og bedsteforældre at komme til denne stillegudstjeneste, som er et lille frirum, hvor vi kan få lov til at sætte ord på hver vores savn. Vi opfordrer alle børn og voksne til at tage et billede med af det menneske de savner, hvad enten det er en forældre, en bedstemor eller måske er en ven fra klassen. Sandheden er jo at vi alle sammen har mistet – den sandhed skal vi have fortalt...

Gudstjenester med musik

Spil Dansk Dag i Kølstrup Kirke

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30

Medvirkende:

Munkebo Kirkes Pigekor under ledelse af organist/korleder René K. Blomberg
Huldas Tøser under ledelse af korleder Helle V. Skov
Agnieszka Keder Kristensen, sang
Flemming Serritskov-Jensen, sang
Knud Erik Kristensen, præst

Julekoncert i Munkebo Kirke

Torsdag d. 3. december kl. 19.30

HUSK at sætte kryds i kalenderen!

Medvirkende:

Risingeskolens "gamle" Pigekor under ledelse af Claus Clausen
Lucia-optog ved Munkebo Kirkes Pigekor under ledelse af organist/korleder René K. Blomberg
Nærmere herom følger i næste nummer kirkebladet og dagspressen.

Andre gudstjenester

Gudstjenester på Lindhøj

Torsdag d. 3. september kl. 10-11
Torsdag d. 17. september kl. 10-11
Torsdag d. 1. oktober kl. 10-11
Torsdag d. 15. oktober kl. 10-11
Torsdag d. 29. oktober kl. 10-11
Torsdag d. 12. november kl. 10-11
Torsdag d. 26. november kl. 10-11

Gudstjenester på Troelskær

Torsdag d. 10. september kl. 10.30-11.30
Torsdag d. 8. oktober kl. 10.30-11.30
Torsdag d. 5. november kl. 10.30-11.30

Skubbegudstjeneste i Munkebo Kirke

Torsdag d. 10. september kl. 14.30
Torsdag d. 5. november kl. 14.30

Rullende kagemand

Husker du, hvor vildt det var at blive 5 år. Hvordan det var, at ligge søvnløs i sin seng i dagene op til den store dag. Husker du gaverne, kagemanden, boller og kakao. Og husker du det store øjeblik, hvor du i børnehaven endelig kunne meddele, at nu var du blevet "stor". Det var fantastisk.

Men sådan er det ikke for alle. Sandheden er jo, at det koster at holde børnefødselsdag. Der skal deles ud i klassen, der skal købes gaver, der skal laves kagemand og bages boller. Derfor er der børn der helt må undvære, at blive fejret. Forældre for hvem børnefødselsdagen er deres værste mareridt, fordi de ikke kan leve op til deres børns forventninger.

Tænk om det var dig, der måtte skuffe dit barns forventninger, tænk om det var dig, der i år skulle sige til dit barn, at der ikke bliver nogen fødselsdage i år.

Det findes der heldigvis råd for. En lille butik i Kerteminde, som danner basis for et enormt stykke arbejde i Kerteminde og omegn. Mødrehjælpen! Butikken ligger på Langegade 44 og danner basis for et hav af frivillige, som alle arbejder med et for øje, nemlig at hjælpe børn og udsatte familier. Mødrehjælpen laver fødselspakker til nybagte forældre, de arrangerer ture til Legoland.

Men det mest fantastiske tilbud af dem alle er den rullende kagemand. Den rullende kagemand er et tilbud til dig, når du er på spanden og står over for næste børnefødselsdag. Så kommer mødrehjælpen diskret til din dør med kagemand, boller og kakao og sørger for at du kan give dit barn en fantastisk dag.

Dermed er børnefødselsdagen en mulighed for alle i hele Munkebo.

Dertil kommer at mødrehjælpen har foræret Munkebo kirke den fineste dåbskjole, som nu frit kan lånes af alle, som ønsker at få deres barn døbt. Rullende kagemand, fødselspakker og julehjælp samt lån af dåbskjoler er tilbud som mødrehjælpen og Munkebo kirke tilbyder trængende familier.

Vi håber på, at I vil støtte mødrehjælpen, forære dem lidt børnetøj, et puslebord eller en gyngestol – eller måske står du med en fin dåbskjole, som du vil forære til kirken, så den kan atter kan komme i brug.

At børnene får en god jul og en børnefødselsdag er et fælles ansvar, ligesom vi har et fælles ansvar for at alle børn har mulighed for at blive døbt. Vi håber på at I vil benytte Jer af tilbuddene.

Mads Davidsen
Sognepræst i Munkebo kirke



Foredrag i Munkebo Kirke den 17. september og 8. oktober

Tanke og tro i renæssancen

Foredrag den 17. september kl. 19.00

Foredragene tanke og tro er en række foredrag, som giver en bred idehistorisk introduktion til de forskellige perioder i Europas historie. Vores næste foredrag handler om renæssancen. Vi skal høre om krig og kunst, om reformation og filosofi i forsøget på at give en forståelse af de tanker og idéer som har været med til at danne den europæiske kultur.

Vi glæder os til at se Jer til dette 2. foredrag i rækken. Foredraget kræver ingen historiske forkundskaber, men er for alle interesserede.

Tanke og tro i renæssancen varetages af
sgnepræst Mads Davidsen



Om Løgstrup

Foredrag den 8. oktober kl. 19.00

Den danske teolog og filosof, K.E. Løgstrup (1905-81) har et stort forfatterskab bag sig, som ikke bare læses i teologiske og filosofiske sammenhænge, men som fx også anvendes i sygeplejen og pædagogikken. Hans tanker appellerer bredt, fordi de tager deres udgangspunkt i det liv, mennesker lever med hinanden.

Løgstrups tanker og det nybrud de er, er også nært forbundne med den tid, han levede i. Foredraget vil derfor tage sit udgangspunkt i de historiske, filosofiske og teologiske sammenhæng, som han skrev ud fra for derved at skabe en forståelsesramme for hans ideer og måde at tænke filosofi og teologi på.

Foredraget kræver ingen forudgående kendskab til Løgstrup.

Vel mødt!

Sognepræst Eva Boel

Koncert i Munkebo Kirke den 10. september

Kirkekoncert i Munkebo Kirke

Torsdag den 10. september kl. 19:30

Medvirkende:

Organist/pianist Tina Christiansen (Ansgar Kirke, Odense)

Kirkemusikvikar Flemming Serritskov-Jensen (Munkebo Kirke)

Koncert-program:

En bred, musikalsk vifte, indenfor kirkemusikken mange gengrer.

Forskellige instrumenter bliver anvendt: orgel-klarinet-saxofon-tværfløjte-guitar-sang-klaver.

Komponister lige fra J.S. Bach til Eric Clapton.

"Air" - Carl Nielsen (orgel)

"Sænk kun dit hoved, du blomst" - Carl Nielsen

"Ave verum corpus" - W.A. Mozart "Tears in Heaven" - Eric Clapton

Der venter publikum en lidt anderledes kirkekoncert, men fuld af musikalsk vellyd, i Munkebo Kirke denne aften.



Foredrag i Munkebo Kirke den 23. november

Foredraget holdes af tidligere hospitalspræst i Vejle, Preben Kok og sygeplejerske og leder Ann Dahy.

Vores tid byder på store forandringer, som påvirker både samfund og mennesker

Det der skete i går er allerede fortid og det der sker i morgen er en fremtid, som byder os på nye muligheder, som vi ikke troede var mulige.

Alt synes muligt, intet er rigtigt og intet er forkert Der er ikke længere kun en sandhed og det kan af og til synes temmelig kaotisk.

Vi overlades derfor til som mennesker at være til stede i verden på en helt ny måde.

Det betyder også at folkekirken kan få en betydning, som vi ikke har været vant til gennem mange år.

Opslagstavlen

Onsdagscafé

Den første og tredje onsdag i hver måned afholder Munkebo Kirke sin populære onsdagscafé. Alle er velkomne!
Konfirmandstuen fra kl. 14.00 -15.30

Babysalmesang

Er du nybagt mor/far og har lyst til at dele din sangglæde med dit lille barn? Få rørt stemmebåndet og nyd hyggeligt samvær med andre.

Information og tilmelding:
Helle V. Skov
TLF: 22 67 17 41 - mail: hvas@km.dk

Sorggrupper

Har du mistet et nært familiemedlem, en ægtefælle eller en ven/veninde, og har du brug for at tale med andre om din sorg?

Information og tilmelding:
Helle V. Skov
TLF: 22 67 17 41 - mail: hvas@km.dk

Menighedsrådsmøder

Alle er velkommen til at overvære Munkebo Kirkes menighedsrådsmøder. Møderne afholdes i Munkebo Konfirmandstue og starter altid kl. 16.30. Se mødedatoer på hjemmesiden: www.munkebo-kirke.dk

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Mandage kl. 19.00 - 20.00 i konfirmandstuen, Munkebo

Musik & koncerter

Al-anon

Al-Anon er et fællesskab af slægtninge og venner til alkoholikere.
Tirsdage 19.00 - 20.30 (ulige uger)
Konfirmandstuen, Munkebo

Foredrag & Musik

Torsdag den 10. september kl. 19.30
Kirkekoncert i Munkebo Kirke
Medvirkende: Tina Christiansen og Flemming Serritskov-Jensen (se omtale s. 9)

Torsdag den 17. september kl. 19.00:
Foredrag: Tanke og tro i renæssancen
Konfirmandstuen (se omtale s. 9)

Søndag den 27. september:
Tour de Kerteminde 2015
Indsamlingsløbet til fordel for verdens fattigste gennemføres for 8. år i træk (www.tourdekerteminde.dk)

Torsdag den 8. oktober kl. 19.00:
Foredrag: Om Løgstrup
Konfirmandstuen (se omtale s. 9)

Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Spil Dansk Dagen
Bemærk! Kølstrup Kirke

Søndag den 1. november kl. 19.00 :
Alle Helgen gudstjeneste med medvirken af kor/solister:
Maja Johansen Blenner, tværfløjte
Munkebo Kirkes Pigekor

Mandag den 23. november kl. 19.00
Foredrag: Store forandringer
Konfirmandstuen (se omtale s. 9)

Adventskoncert den 30. november:
Munkebokoret (aftenkoncert)



Stafet for livet i Munkebo

**“En dag, en nat , en fælles kamp”
“Sammen kæmper vi for flere
fødselsdage”**

Under disse slogans forløb årets udgave af Stafet for livet til støtte for Kræftens Bekæmpelse.

Munkebo Kirke deltog med et hold, og vi havde inviteret de øvrige kirker i provstiet med. Vi havde herligt mange deltagere, som havde fundet vej til holdet via kirkebladet, i onsdagscaféen eller simpelthen ved mund til øre-metoden. 57 personer var tilmeldt holdet.

Det blev en rigtig succes! Alene vores hold skrabede tæt ved 8000 kr. Sammen. Tak til alle jer, der deltog! Kom igen til næste år!

“Klik”. Det er det, det drejer sig om. Gå en omgang, og så “klik”. De små tælleapparater i starten af banen giver en helt særlig kliklyd, når man trykker. Og antallet af omgange er væsentligt for alle hold, der har fået en sponsor til at betale for indsatsen. Og animerende for de hold, der bare går. “Klik”.

Hørt i tombolaen.

- Nå, nu kommer du igen
- Nææ, jeg har da ikke været her før
- Var du her ikke lige for lidt siden?
- Nej, men vi er jo flere med samme frisure.



Og der er sandelig flere med samme karakteristiske, korte frisure. Ikke strittende karseagtigt som efter klipping med en trimmer. Men med fine, dunede hår som når helt nyt hår vokser igen efter en skrap kemobehandling. Hele formålet med indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse er tydeligt og nærværende, og alvoren er til stede bag alle smilene og løjerne på pladsen.

TOUR DE



KERTEMINDE.DK

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015

Kontaktoplysninger

Kirkekontor
Fjordvej 66 - 5330 Munkebo
Tlf.: 65 97 67 71
Mail: chbl@km.dk

Kontortid:
Onsdag: kl. 09.30 - 13.00
Fredag: kl. 09.30 - 13.00

Sognepræst Eva Fischer Boel
Munkebo Præstegård
Fjordvej 66
5330 Munkebo
Tlf.: 61 20 58 24
Mail: efb@km.dk

Sognepræst Mads Davidsen
"Olgas Hus"
Fjordvej 66
5330 Munkebo
Tlf.: 40 10 96 93
Mail: mada@km.dk

Organist René Blomberg
Tlf.: 26 82 15 92
Mail: organist.blomberg@mail.dk

Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger
Helle V. Skov
Tlf.: 22 67 17 41
Mail: hvas@km.dk

Graver Jesper Larsen
Tlf.: 22 99 30 85

Kirketjener Agnieszka Keder-Kristensen
Tlf.: 22 99 32 45

Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10



Stof til kirkeblad sendes til redaktionen på
e-mail: mka@andersen.mail.dk

Deadline: 1. november 2015

Forsidefoto: Den lille Cyklebane 2014
Bagsidefoto: Tour de Kerteminde 2014